

Regenboog

Tekst: Robbe Van De Velde

Muziek: Jelle Cleymans



Ik hou niet van grijze zielen
Van een blanco wit papier
Of van een donkergrauwe wereld zonder pit
De Chirowereld is een plek
waar alles draait om jouw plezier
En net daarom beloof ik jullie zwart op wit:

**Ik schilder groen in alle bomen,
geef het blauw weer aan de zee.
Ik verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow.
Ik kus het rood terug in jouw lippen
En dan houd ik het niet droog
En zo bouw ik vrolijk verder aan mijn eigen
Regenboog**

Zet maar snel je roze bril op
En bak het maar eens bruin
Loop een blauwtje
Maar wees nooit een grijze muis
Ben je groen achter je oren?
Laat gerust eens van je horen
In de Chiro heeft echt iedereen
Een thuis.

**Schilder groen in alle bomen,
geef het blauw weer aan de zee
En verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow.
Kus het rood terug in mijn lippen
En dan houd je het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
Regenboog**

Want je hoeft echt geen indiaan te zijn
om pluimen op te strijken.
Een Chinees of een albino-Afrikaan
Neeeeeee!
Iedereen is toch de moeite waard
De moeite waard om te bekijken.
En iedereen geeft kleur aan ons bestaan.

**Schilder groen in alle bomen,
geef het blauw weer aan de zee.
En verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow.
Kus het rood terug in mijn lippen
En dan houd je het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
Regenboog**

Kom erbij, wees jezelf
Dan opent zich een deur
Leef je dromen, pluk de dag
En geef de wereld kleur.

Owowowowowow.

Kom erbij, wees jezelf
Dan opent zich een deur

**Schilder groen in alle bomen,
geef het blauw weer aan de zee.
En verzamel alle kleuren.
Lijkt je dat geen goed idee?
Owowowowowow.
Kus het rood terug in mijn lippen
En dan houd je het niet droog
En zo bouwen wij gezellig onze eigen
Regenboog**